

Motto's van br. Karel

De kennis van onszelven leidt tot
de kennis van God, van God de
mensche schijnt naar zijn beeld

Liefde is het brood des levens, zonder
haa komt de ziel van honger om.

Miens ziel dorst naar volmaking
die zal de bitterste drank en leven
zijn

Geen betere weg tot zelfkennis dan
de weg der zelfverloochening.

In de beschouwing van zijn kleinheid
heeft de mensche zijn ware grootheid
bereikt

Wie reuwig sterft wil, verschoone
sich voortdurend met het leven, dat
voor hem geen dood meer bestaat.

Uit tranen van het hart ontkiemen de
schoonste bloemen des levens.

Met de dood reist ons niets dan
het leven.

Men betruwt elkaars de in het leven
zijn bestaan, omdat er weinige zijn
die hun waaerachtig bestaan leiden.

De hemel is een genoeschap, men
lieft de het kapitaal en de waaerdaad de
afbeeld veranijt

Wie steeds bleid is te sterft, versacht
de kunst van leven.

Wie in staat is alles te verklaren, door
de wet van liefde en rechtvaardigheid
is alwetend

— — —
Niets is verwerpelyk, dan een "ik"

— — —
De grootste plaag in het leven zijt
gijzelven

— — —
Wie betrouwt mij tot zelfverloochening
en mij de zelfverloochening.

— — —
In de beoeffening van mijn kleinheid
ligt de onbegrensde mijn groote grootheid
verborgen.

— — —
Wie wraakt, sterft niet, sterft slechts
in de verbeelding met het leven, dat
hem geen dood meer bestraft.

— — —
Wie wraakt om het hart onthouden de
bloed te bloeden in des levens.

— — —
Wie de dood niet ontvriest, da
het leven.

— — —
Wie betrouwt op hem die in het leven
zijn bestaan, omdat de wraak zijn
en hem onwraaklijk bestaan bestraft.

— — —
Wie haat is een genade, maar
niet het kapitalen te de wraak
die wraakt.

— — —
Wie haat, daartoe te sterft niet
in het leven.